



## Jaarprogramma 2024-2025 **'Als nieuw!'**

### 1. Algemeen

In de jaarprogrammaflyer zijn de activiteiten opgenomen waaraan u of jij in het kerkelijk seizoen 2024-2025 kunt deelnemen. Het jaarthema voor 2024-2025 is **'Als nieuw!'**. We denken daarbij na over hoe te leven in het licht van Gods Koninkrijk. Dat doen we samen in de vieringen, gespreksgroepen en activiteiten.

De hoofdindeling van wat georganiseerd wordt in onze gemeente, zoals ook in de flyer weergegeven, zijn:

- **Samen vieren**
- **Jong geleerd**
- **Ontmoet en groei**

Als je deelneemt merk je dat je er niet alleen voor staat, dat God er zelf bij is, dat Jezus juist Zijn gemeente heeft gegeven om samen op weg te gaan! Kom erbij, om zo als volgelingen van Jezus Christus, kracht, vrede en blijdschap te ervaren van een leven met God in de zoektocht naar Zijn Koninkrijk.

Nadere informatie over de activiteiten van de hoofditems vindt u / jij in onderstaande toelichting. Daarnaast zijn er ieder jaar bijzondere diensten zoals bijvoorbeeld met Kerst, Pasen, Hemelvaart en mooie evenementen waaronder de onder andere de Kerstmusical, het Wandeltheater, jongerenkerstviering, enz. De actuele informatie over alle activiteiten gedurende het kerkelijk jaar worden op onze website (<https://www.dorpskerkvaassen.nl>) en in onze nieuwe kerk app weergegeven.

### 2. Samen vieren

#### 2.1. Eredienst

De reguliere zondagse ochtend kerkdienst begint 's morgens om 9.30 uur. In de kerkdiensten wordt meestal gelezen uit de NBV21 en gezongen uit het Liedboek 2013, maar ook liederen met een andere oorsprong, zoals de Evangelische liedbundel, Hemelhoog en Opwekking. De liederen worden geprojecteerd op de kerkwand achter het liturgisch centrum. 's Ochtends wordt ook altijd een kinderlied gezongen of ten gehore gebracht, waarna de jeugd van 4 t/m 11 jaar haar eigen bijeenkomst heeft in Het Anker als Kidskerk. Ook is er oppasdienst voor de allerkleinsten. Een aantal ochtenddiensten per jaar hebben een bijzonder karakter zoals bijvoorbeeld; startzondag, avondmaals- en doopdiensten, eeuwigheidszondag, overstapdienst, enz.

De erediensten, eventueel met het bijzondere karakter, de dienstdoende voorganger, organist en eventuele medewerking van koren en/of muzikanten, worden weergegeven op onze website.

Nadere informatie is te verkrijgen bij:

**Mw. H.M. (Marijke) Dekker-Willems, telefoonnummer: 0578-573109, mobiel: 06-20392354, e-mail: [marijkedekker@hotmail.com](mailto:marijkedekker@hotmail.com)**

#### 2.2. MessAgedienst

De MessAgediensten zijn laagdrempelige, eigentijdse kerkdiensten voor jong en oud. Deze diensten vinden plaats op de zondagavond en onderscheiden zich door onder andere de medewerking van een (gospel)koor, begeleiding van de samenzang door een band, een gedicht, een thema en het gebruik van de Bijbel in gewone taal (BGT).

Voor dit seizoen zijn er 5 MessAgediensten gepland. De diensten zelf beginnen om 19.00 uur, maar vanaf 18.30 uur ben je van harte welkom om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie / thee of glaasje fris.

Aankondiging van de diensten vindt plaats in onze Kerkapp, Zondagsbrief, Kerkpost en het weekblad 'Rondom de sprengen', door middel van affiches in het dorp en door verspreiding van flyers.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

**Mw. L.C. Meijer-Roozendaal (Corinne), telefoonnummer: 0578-575248, mobiel: 06-20998445, e-mail: [corinne.meijer@gmail.com](mailto:corinne.meijer@gmail.com)**

#### 2.3. Themadienst

Naast de ochtenddiensten vinden er ook avondvieringen plaats gedurende het jaar. Deze vieringen worden door onze gemeenteleden voor onze gemeenteleden georganiseerd en hebben een bepaald thema. Daarbij kunt u onder meer denken aan: zangavonden met bijzondere aandacht voor bepaalde liederen (Psalmen, Taizé, Johannes de Heer, Lessons and Carols, Huub Oosterhuis, enz.) en avonden gericht op een actueel (jongeren)thema. De bijeenkomsten vinden acht keer per jaar plaats op de eerste zondag van de maand als er geen andere bijzondere avondviering is in die maand. De avondvieringen beginnen om 19.00 uur.



Afhankelijk van het aantal bezoekers worden zij gehouden in Het Anker of in de Dorpskerk.

Nadere informatie is te verkrijgen bij:

**Dhr. W.J. (Wim) van't Einde, telefoonnummer: 0578-576551, mobiel: 06-47182663,  
e-mail: wimvanteinde3@gmail.com**

## 2.4. Speulbrink dienst

In woonzorgcentrum 'De Speulbrink' vindt tweemaal per maand een dienst plaats en wel op de 1<sup>e</sup> en 3<sup>e</sup> donderdagmiddag van die maand. Tijdstip van aanvang is 15.00 uur.

Deze diensten worden gecoördineerd door 'De Speulbrink' zelf, zijn oecumenisch van aard en er wordt op gezette tijden ook avondmaal gevierd.

Predikanten van verschillende kerkelijke gezindten worden op vrijwillige basis gevraagd enkele malen per jaar voor te gaan.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

**Mw. A.W. (Alie) van Ingen-Geerling, telefoonnummer: 0578-571190, mobiel: 06-13678374,  
e-mail: iosmusic@hotmail.com**

## 3. Jong geleerd

### 3.1. Oppasdienst

Elke zondagmorgen is er kinderopas aanwezig in Het Anker voor de kindjes van ca. 0 t/m 3 jaar. Vanaf 9.20 uur kunnen ze worden gebracht. Er worden een aantal kinderliedjes gezongen zodat ook de jongsten de eerste ervaring op doen met kerk en geloof in een positieve en veilige sfeer. De kinderen hebben alle tijd om lekker te spelen. Er is een box aanwezig en speelgoed voor verschillende leeftijden: rammelaars, poppen, puzzels, een autogarage, boekjes, serviesje, duplo en nog veel meer. Samen met de kinderen van de Kidskerk komen we bij het slot van de eredienst in de kerk om samen als hele gemeente de zegen van God te mogen ontvangen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

**Mw. P.A. (Patricia) van Laar, mobiel: 06-11564893, e-mail: patricia\_vanlaar@hotmail.com**

### 3.2. Kidskerk

Eén keer per 2 weken, en niet in de vakanties, is er tijdens de ochtenddiensten Kidskerk voor de kinderen van de basisschoolleeftijd (ca. 4 t/m 11 jaar). Op de zondagen dat er geen Kidskerk is kunnen de kinderen tijdens de preek aan de kidstafel achter in de kerk gaan zitten om te tekenen of te kleuren. Op de zondagen dat er Kidskerk is starten de kinderen en ouders in de kerk, waarna de kinderen vóór de Schriftlezing uit de eredienst vertrekken naar kerkelijk centrum Het Anker en komen tegen het eind van de dienst weer terug in de kerk. Tijdens de Kidskerk worden Bijbelverhalen verteld, liederen gezongen en wordt er gebeden. De verwerking vindt plaats in de activiteiten die heel divers zijn; van het doen van proefjes tot het opvoeren van een toneelstuk en van knutselen tot het spelen van een spel. Elk seizoen behandelen we een ander thema.

U kunt het kernteam bereiken via het e-mailadres: [kidskerk@dorpskerkvaassen.nl](mailto:kidskerk@dorpskerkvaassen.nl) of telefonisch contact opnemen met:

**Mw. S. (Severien) van der Wal, mobiel: 06-41888722**

### 3.3. Basics2Grow

In Basics2Grow wordt de jeugd van 12 t/m 15 jaar met elkaar in gesprek gebracht in een ontspannen en interactieve manier. De jongeren maken aan de hand van de Bijbel kennis met bijvoorbeeld de aartsvaders, het kwaad in deze wereld, leren hoe de Bijbel in elkaar zit en ze ontdekken wat de verhouding tussen geloof en wetenschap is.

Ze gaan in de bijeenkomsten aan de slag met korte, pakkende en actieve werkvormen die gericht zijn op de meervoudige intelligenties. Hierbij ontmoeten de jongeren ook andere generaties uit onze gemeente.

Deze groep komt één keer in de twee weken op donderdag van 19.00 tot 20.00 uur bij elkaar in Het Anker.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

**Mw. S. (Severien) van der Wal, mobiel: 06-41888722, e-mail: severienvdw@hotmail.com**



### 3.4. Guide4Life

In de Guide4Life bijeenkomsten ontmoeten jongeren van 16 t/m 19 jaar elkaar. We willen samen ontdekken wat de Bijbel te zeggen heeft over hun grote en kleine vragen en diverse actuele onderwerpen. We gebruiken daarbij het materiaal van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG), Bijbel Next! Een compleet nieuw programma voor geloofsonderwijs, waarin de Bijbel centraal staat! Met Bijbel Next gaan we dus uit van de belangrijkste Bijbelverhalen en Bijbelse thema's, van Genesis tot Openbaring, maar bij de invulling van de programma's laten we ons leiden door vragen die voor jongeren spelen. Welke vragen dat zijn, is uit onderzoek door de NBG rond de nieuwe Jongerenbijbel naar voren gekomen. Bijvoorbeeld: 'Bijbel en wetenschap, moet je ertussen kiezen?', 'Mag je met iedereen een relatie aangaan?' en 'Hoe vind ik rust?'

We zoeken samen wat het Woord van God, de Bijbel, en het geloof kan betekenen voor het hier en nu. De gesprekken vinden plaats in alle openheid waarbij ruimte is voor ieders geloofsbeleving. En natuurlijk is er ook ruimte om als jongeren gezellig bij te praten hoe het met een ieder gaat.

Deze groep wordt geleid door de predikant samen met een per keer wisselende leiding uit de gemeente. We komen één keer in de vier weken bij elkaar in Het Anker, en in totaal zes keer in het kerkelijk seizoen. Samen met de deelnemers stemmen we af welk tijdstip het beste past.

Voor nadere informatie en/of opgave voor deelname kun je contact opnemen met:

**Ds. A. (Adri) Bloemendal, mobiel: 06-23731180, e-mail: [adribloemendal@kpnmail.nl](mailto:adribloemendal@kpnmail.nl)**

## 4. Ontmoet en groei

### 4.1. Startweekend

In het weekend van 14 tot en met 15 september 2024 is het weer Startweekend. We zullen dan het winterwerk weer opstarten. Het thema is dit jaar "Als nieuw!" Zoals gewoonlijk organiseren we in dat weekend weer een aantal leuke activiteiten. Naar aanleiding van de vorige oproep kwamen er opnieuw een aantal prachtige ideeën binnen. Fijn dat we binnen onze gemeente zoveel activiteiten kunnen aanbieden!

Uiteraard verwachten we nu dat u ook deelneemt aan een of meerdere van deze activiteiten, zodat we er gezamenlijk een prachtig startweekend van kunnen maken!

#### **U hebt dit jaar veel keuze:**

Op zaterdagmiddag zijn er een aantal gelijktijdige activiteiten, we sluiten de middag vanaf 15.30 uur af met een nazit in Het Anker.

#### **Wandeling naar de Oosterhof**

Jan van de Velde neemt de deelnemers aan de wandeling deze zaterdagmiddag mee op de Oosterhof, waar hij zowel over de Martinuskerk en de daarbij horende gebouwen een interessante uitleg gaat geven. We verzamelen ons om 14.00 uur bij die kerk aan de Deventerstraat; de wandeling duurt ongeveer een uur.

#### **Fietstocht**

Gerrit Boeve organiseert dit jaar de fietstocht, die door de mooie omgeving van Nijbroek en Oene voert. De afstand van de fietstocht is ongeveer dertig kilometer. De fietsers vertrekken om 13.30 uur bij Het Anker en zijn op tijd voor de nazit weer terug in Vaassen.

#### **Heel Vaassen bakt**

We hebben veel baktalenten binnen onze gemeente, dat is tijdens een eerdere versie van 'Heel Vaassen bakt' al gebleken. Ook nu kan iedereen op 14 september vanaf 13.30 uur het resultaat van de eigen baktalenten inleveren. Ze worden beoordeeld door echte bakkers. En het lekkere baksel wordt daarna samen bij de nazit gegeten. Wanneer er nog voldoende over is, kan daarvan ook na de kerkdienst de volgende dag nog worden genoten.

#### **Activiteit voor kinderen en ouderen**

Alle jonge gezinnen, de Kidskerkkinderen en hun ouders, maar ook opa's en oma's en hun kleinkinderen zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan een gezellige activiteit bij camping De Helfterkamp vanaf 14.00 uur. De jongeren van Basics2Grow zullen meehelpen bij deze activiteit. We houden een wandelspeurtocht op en rond de camping met diverse spelonderdelen onderweg. Een picknick met traktatie is ook onderdeel van de activiteit en er is gelegenheid voor de kinderen om in de speeltuin te spelen, terwijl ouders even gezellig met elkaar kunnen bijkletsen. Om 16.00 uur vertrekt de groep naar het Anker, waar de prijsuitreiking plaats zal vinden tijdens de gezamenlijke afsluiting, onder het genot van een hapje en een drankje.



### Workshop Levensreddend handelen

Gerda van de Bunt verzorgt een workshop waarin u de basis leert van het levensreddend handelen. De workshop neemt u mee naar wat u kunt doen en laat zien dat vrijwel iedereen een steentje bij kan dragen. In deze workshop kunt u ook zelf een aantal handelingen op een pop uitvoeren. De workshop wordt gehouden in Het Anker en begint om 13.30 uur.

### Hulp voor de Kerkapp

Op zaterdagmiddag zijn Albert Brouwer en Rudi van Luttkhuizen van 14.30-17.00 uur aanwezig in Het Anker om meer informatie te geven over de Kerkapp en waar nodig te helpen. Neem smartphone, tablet of laptop mee en u kunt meteen aan de slag. Het zou mooi zijn als u de Kerkapp al op uw smartphone hebt geïnstalleerd. In de Kerkpost van september leest u meer over de introductie van de Kerkapp.

### Nazit

Na afloop van alle activiteiten op de zaterdagmiddag komen we tussen 15.30 en 17.00 uur in Het Anker bij elkaar voor een hapje en een drankje. Ciska Buerman en Hennie Bomhof hebben voor u een prettige ontvangst voorbereid. Gezellig om even met elkaar de ervaringen van die middag te bespreken en elkaar te ontmoeten.

### Jongerenactiviteit

De jongeren van Basics2Grow brengen de avond en nacht door in Het Anker. 's Avonds kijken ze onder het genot van een hapje en drankje gezamenlijk een film en na een gezamenlijk ontbijt zijn ze klaar voor de Startzondag.

### Startdienst

Uiteraard is iedereen op zondagmorgen van harte welkom bij de Startdienst, die om 09.30 uur begint. Ook daar zal het thema "Als nieuw!" zijn. Aansluitend drinken we koffie met elkaar.

### Lunch

Rond 12.00 uur staat de lunch voor ons klaar, die ook dit jaar weer door de Diaconie wordt verzorgd. Er zijn geen kosten aan verbonden, maar een gift voor het doel van de Diaconie wordt zeer op prijs gesteld. Dit doel wordt in de zondagsbrief en op de website bekend gemaakt.

Met dank aan iedereen die dit fantastische programma dit jaar mogelijk heeft gemaakt.

Nadere informatie is te verkrijgen bij:

**Dhr. W.J. (Wim) van't Einde, telefoonnummer: 0578-576551 of mobiel: 06-47182663,  
e-mail: wimvanteinde3@gmail.com**

## 4.2. Kring jongvolwassenen (geloofsonderwijs)

Eén van de opdrachten van de gemeente is het onderwijzen en opvoeden in het geloof. Het is een waardevolle bijdrage aan de geloofsontwikkeling van jongvolwassenen voor wie het geloof meer betekenis wil geven in zijn of haar leven. Het helpt de deelnemers om na te denken over zingevingsvragen die zich kunnen aandienen. In onze ontmoetingen is er aandacht voor:

1. Het leren leven uit de beloften die God ons geeft en de daarbij door Hem gegeven richtingwijzers te volgen;
2. Geestelijke ondersteuning ontvangen om het christen zijn in de wereld te kunnen uitdragen;
3. Het ontdekken en leren gebruiken van je gaven voor de opbouw van de gemeente van Christus;
4. Als dat verlangen er is; De begeleiding naar deelname aan de viering van het avondmaal en de voorbereiding op de openbare belijdenis van het geloof, mogelijk gecombineerd met de doop als die nog niet is ontvangen.

In de Bijbel is de 'relatie' een sleutelbegrip. God wil graag een relatie met mensen hebben, zodat zij de zegen daarvan mogen ervaren en wenst dat wij mensen onderling ook tot zegen van elkaar zijn.

Om iets van die relatie met God te leren begrijpen, de weerspiegeling daarvan in onze onderlinge relaties en hoe dat vorm te geven in ons dagelijks leven, daarover wordt met elkaar gesproken met behulp van de vier voornoemde aandachtspunten.

Thuis wordt er ter voorbereiding gelezen en denken we daarover samen verder na in onze gezamenlijke bijeenkomsten.

We willen dit kerkelijk seizoen 8 keer bij elkaar komen in Het Anker. De geschiktste moment en tijdstip stemmen we samen af.

Heb je interesse om deel te nemen aan deze waardevolle gesprekken voor zowel jongeren als ouderen of wil eens een keer een avond meedoen om zelf te ervaren hoe het is, neem dan contact op of stuur een berichtje naar:

**Ds. A. (Adri) Bloemendal, mobiel: 06-23731180, e-mail: adriabloemendal@kpnmail.nl**





### 4.3. Kring geloofsoopvoeding

Er zijn in onze gemeente een flink aantal jonge gezinnen waarvan kinderen korter of langer geleden zijn gedoopt, in blijde verwachting zijn of het dopen van hun kind overwegen. Hoe de gezinssituatie ook is, bij veel jongere ouders speelt de vraag hoe zij hun kind(eren) kunnen opvoeden in het geloof.

Dit seizoen willen wij starten met een kring van jongvolwassenen die hierover willen doorpraten met andere ouders. Met inhoudelijke inbreng vanuit de geloofsoopvoeding-cursus 'Op handen' worden Bijbelse- en opvoedkundige inzichten en praktische tips gegeven. Daarnaast is er veel tijd om je verwachtingen en ervaringen te delen met andere ouders.

Het geheel bestaat uit vijf bijeenkomsten waarvan we de data en tijdstippen willen afstemmen op mogelijkheden van de deelnemers. Plaats van samenkomst is 'Het Anker'.

Is het ook jouw wens dat je kind Jezus gaat volgen? Meld je dan aan voor deze kring!  
Voor nadere informatie en/of opgave voor deelname kun je contact opnemen met:

**Ds. A. (Adri) Bloemendal, mobiel: 06-23731180, e-mail: [adriabloemendal@kpnmail.nl](mailto:adriabloemendal@kpnmail.nl)**

### 4.4. Gemeente Groei Groep (GGG)

De deelnemers aan de GGG'en komen samen om te groeien in hun geloof en in onderlinge verbondenheid. Er worden per seizoen acht bijeenkomsten gepland die plaatsvinden bij een deelnemer thuis. Iedere groep bestaat uit acht à tien deelnemers.

Als leidraad voor de samenkomsten wordt een boekje van het Evangelisch Werkverband gebruikt. Dit seizoen heeft het boekje de titel '*Dichterbij dan je durft te dromen*', met de subtitel als inhoudelijke verwijzing; '*God horen, zien en ervaren*'.

In dit gespreksboekje gaan we samen op zoek naar God. Want soms zijn we hem kwijt. Dat is niet vreemd of ongewoon, kijk maar naar David en Job in de Bijbel. Maar de Bijbel laat ons ook zien dat we God vaak te ver weg zoeken. Kijk maar eens naar de schepping om je heen, waardoor God tot ons spreekt. Of naar Jezus, die door God naar ons toegestuurd is. Zie Hem in je medemens in nood, of vouw je handen en luister naar wat Hij je zegt door zijn Geest. En natuurlijk: Lees de Bijbel. Hij is de sprekende God die met ons is. Hij laat zich horen, zien en ervaren. Daarbij zul je ontdekken dat, voordat je Hem ging zoeken, Hij jou allang gevonden heeft. Hij is dichterbij dan je durfde te dromen.

Door samen de Bijbel te lezen, te bidden, liederen te zingen of te beluisteren, te spreken over ieders geloof en eigen geloofservaringen met anderen te delen, komen waardevolle gesprekken op gang. De ontmoetingen dragen zo bij aan opbouw van het persoonlijke geloof, we worden zelf bemoedigd en bemoedigen elkaar. Het versterkt onze relatie met God en de onderlinge verbinding als gemeente van Christus. Dit jaar proberen we ook de verbinding tussen de GGG'en en de gemeente als geheel ook te versterken door een aantal GGG'en een eredienst met de groep voor te bereiden. In het voorjaar sluiten we het seizoen af in 'Het Anker' met een gezellige bijeenkomst inclusief een drankjes en borrelknabbel.

De GGG'en staan open voor een ieder die maar mee wil doen en het fijn vindt om te spreken over en te luisteren naar onderwerpen die bijdragen aan het volgen van Jezus en een waardevol en blijmoedig leven.

Bent u of jij enthousiast geworden om deel te nemen of is nadere informatie gewenst, neem dan contact met:

**Ds. J.H. (Han) van Osch, telefoonnummer: 0578-571295, e-mail: [jhvosch@hotmail.com](mailto:jhvosch@hotmail.com)**

### 4.5. Gemeente Groei Groep twinties (GGG-twinties)

De GGG-twinties' zijn gericht op geloofsgesprekken tussen jongeren met een leeftijd rond de 20 tot 30 jaar.

Voor de bijeenkomsten wordt een thematisch boekje gebruikt als leidraad voor de avond.

Dit seizoen hanteren we het werkboekje van het Evangelisch Werkverband met de titel '*Dichterbij dan je durft te dromen*', met de subtitel als inhoudelijke verwijzing; '*God horen, zien en ervaren*'.

In dit gespreksboekje gaan we samen op zoek naar God. Want soms zijn we hem kwijt. Dat is niet vreemd of ongewoon, kijk maar naar David en Job in de Bijbel. Maar de Bijbel laat ons ook zien dat we God vaak te ver weg zoeken. Kijk maar eens naar de schepping om je heen, waardoor God tot ons spreekt. Of naar Jezus, die door God naar ons toegestuurd is. Zie Hem in je medemens in nood, of vouw je handen en luister naar wat Hij je zegt door zijn Geest. En natuurlijk: Lees de Bijbel. Hij is de sprekende God die met ons is. Hij laat zich horen, zien en ervaren. Daarbij zul je ontdekken dat, voordat je Hem ging zoeken, Hij jou allang gevonden heeft. Hij is dichterbij dan je durfde te dromen.



De gesprekken zijn verrijkend en inspirerend voor je geloof en levenswandel. Er wordt gebeden, Bijbelteksten gelezen en besproken en liederen gezongen of beluisterd. De bijeenkomsten vinden ongeveer 1x in de 3 weken plaats. De groep bestaat uit ca. 8 tot 10 mensen en wordt geleid door één ouder gemeentelid en daarnaast zal er tijdens een aantal samenkomsten de predikant bij zijn.

Het plan is om in het seizoen ook samen een organisatie te bezoeken die een Christelijke levensvisie ondersteunt en/of een betekenisvolle bijdrage geeft aan het maatschappelijk leven.

Ook is er de wens om dit jaar ook met deze groep een eredienst voor te bereiden ter vergroting van de verbondenheid met de hele gemeente.

De afsluiting van het seizoen doen we samen met alle GGG'en in Het Anker, door een bijeenkomst met een verrassende en leuke invulling en onder het genot van een drankje en wat gekabbel.

Doe jij ook mee met deze gezellige en waardevolle en inspirerende ontmoetingen? Meld je dan aan bij:

**Mw. A. (Annemarieke) Witteveen-Patijn, telefoonnummer: 0578-692178 of mobiel: 06-40881664, e-mail: awp.emst@gmail.com**

#### 4.6. Bijbelkring

In het seizoen 2024-2025 wordt de Bijbelkring onder leiding van ds. B. van 't Veld voortgezet. De bijeenkomsten vinden plaats in 'Het Anker'.

Het plan is om ook nu weer zes maal bijeen te komen: drie keer in het najaar en drie keer in de eerste maanden van het nieuwe jaar. Dag en tijd van de bijeenkomsten zijn steeds: dinsdagmiddag, 14.30-16.15 uur.

De samenkomsten in het najaar zijn gepland op de dinsdagen 1 oktober, 29 oktober en 26 november. De data van de bijeenkomsten in de eerste maanden van 2025 zullen we te zijner tijd vaststellen en dan ook vermelden in 'Kerkpost'.

Het ligt in de bedoeling om in het komende najaar drie keer stil te staan bij oudtestamentische teksten waarin sprake is van de verwachting van de Messias. In de eerste maanden van 2025 denken we dan met elkaar na over nieuwtestamentische teksten met betrekking tot tekenen die Jezus als de Messias heeft verricht.

De onderwerpen die we achtereenvolgens bespreken, worden tevoren in het kerkblad vermeld. Een voorbeeld hiervan kunt u al aantreffen in het septembernummer van 'Kerkpost'.

Behalve degenen die al eerder meededen met de kring, zijn ook nieuwe deelnemers hartelijk welkom!

Als u nog nadere informatie wenst, kunt u zich in verbinding stellen met:

**Ds. B. (Bertus) van 't Veld, telefoonnummer: 0578-570995, e-mail: b.vantveld@hetnet.nl.**

#### 4.7. Koffieochtenden voor ouderen

Tijdens de koffieochtenden voor ouderen wordt u in de gelegenheid gesteld in een ontspannen sfeer bij te praten met uw medegemeenteleden. De koffieochtenden zijn zeer de moeite waard en bieden een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten, nader te leren kennen, persoonlijke gebeurtenissen te delen en samen bijpraten over actuele ontwikkelingen in onze gemeente en samenleving. Ondervind dat u er niet alleen voor staat, deel uw gedachten en belevenissen en ervaar de onderlinge verbondenheid!

De Koffieochtenden voor ouderen worden gehouden op iedere 2<sup>e</sup> donderdagochtend van de maand van 10.00 tot 12.00 uur in Het Anker. U bent u van harte welkom!

Voor vragen kunt u bellen met:

**Mw. D. (Doortje) Hallebeek, telefoonnummer: 0578-574554,**

**Mw. L. (Liesbeth) Koers, telefoonnummer: 0578-572982 of**

**Mw. I. (Ineke) Baak, telefoonnummer: 0578-571086**

#### 4.8. Gebedskring

Samen bidden is nodig en verrijkend! Onze Vader is een God die een relatie met ons wil onderhouden en daarvoor is het gebed, het gesprek met God, één van de mogelijkheden die God ons biedt dat contact met Hem te onderhouden. Daarin kunnen we Hem danken en om Zijn hulp en kracht bidden voor zorgen en problemen die we binnen en buiten onze gemeente, zelfs wereldwijd zien én ervaren. Door dat samen te doen vul je elkaar aan. We leggen onze gebedsonderwerpen bij God neer in het vertrouwen dat Hij ons hoort én verhoort op Zijn tijd en Zijn wijze!

En dat vertrouwen mag er zijn, want Jezus zelf verbindt die geweldige belofte aan het gemeenschappelijke gebed: *"Ik verzeker het jullie nogmaals: als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben Ik in hun midden."* (Matteüs 18:19-20 NBV21).



Ook wanneer er een speciaal verzoek vanuit de gemeente komt om gebed, bijvoorbeeld in verband met ziekte of andere nood, dan geeft dat verbondenheid om het samen naar God toe uit te spreken en geeft het saamhorigheid om in alles, alles van Hem te verwachten!

De Gebedskring komt het komende seizoen op donderdagavond om 19.00 uur bijeen in Het Anker. De exacte data van de samenkomsten leest u in de app, de zondagsbrief en Kerkpost.

U bent u van harte welkom om met ons mee te bidden voor onze gemeente, de kerk en de wereld.

Nadere informatie is te verkrijgen bij:

**Dhr. W.J. (Wim) van't Einde, telefoonnummer: 0578-576551, mobiel: 06-47182663,  
e-mail: [wimvanteinde3@gmail.com](mailto:wimvanteinde3@gmail.com)**